

ZIDROU & MONIN

DE ADOPTIE

— LA GARÚA —



DE ADOPTIE

2 — LA GARÚA



scenario ZIDROU

tekeningen & inkleuring ARNO MONIN

Samenvatting van het vorige deel

2001: een verschrikkelijke aardbeving treft de streek Arequipa in Peru en maakt duizenden slachtoffers en veel wezen.

Alain en Lynette, een stel veertigers dat zelf geen kinderen kan krijgen, reizen naar Zuid-Amerika en adopteren er Qinaya, een Peruaans kind van 4 jaar dat snel het zonnestraaltje van de hele familie wordt.

Alleen Gabriël, Alains vader, is weinig enthousiast door de komst van het meisje in zijn dagelijkse leven. De bejaarde man geniet van een gelukkig pensioen met zijn vrouw Maryse en spendeert zijn tijd aan sporten en op café gaan met zijn oude vrienden Gaston en Gerard.

Nochtans wordt er beetje bij beetje een sterke band gesmeed tussen Qinaya en haar grootvader. Hij brengt haar tijdens een nostalgische wandeling zelfs mee naar zijn vroegere slagerij, het symbool van vijftig jaar labeur en eeuwige spijt om zijn zoon niet te zien opgroeien.

Maar op een avond, tijdens een verrassingsfeestje om de 75^{ste} verjaardag van Gabriël te vieren, staat de politie voor de deur. Alain wordt gearresteerd voor kinderontvoering. Qinaya wordt weggehaald bij haar adoptiefamilie en teruggestuurd naar Peru onder de machteloze ogen van wie ze plots "achachi" noemt... haar geweldige opa.

Aan de bewoners van Baie Noire.

Arno

© Bamboo Édition, Zidrou, Monin
© Saga Uitgaven voor de Nederlandse taal.

D/2016/10295/34
ISBN 9789085524878

Distributie: Stribbelstrips, Hamont-Achel

Saga Uitgaven
Berkenhagestraat 77
B-8210 Zedelgem

www.sagauitgaven.be





DE ADOPTIE





¿SI QUIERES, DESPUÉS, PODEMOS
IR A TOMAR UNA COPA
EN EL "AYAHUASCA"?

ERES MUY GUAPA. SÉ
QUE YA TE LO HAN DICHO
CUÁNTAS MILLONES VECES,
PERO...

... UN DEMÓCRATA
COMO YO NUNCA SE
CANSARA DE PROCLAMAR
LA VERDAD.



¿DIGA?

¿VÍCTOR.
¿CUAL
VÍCTOR?



















GRAPPIG!



U BENT DE EERSTE
DETECTIVE DIE IK
IN LEVENDE LIVÉ
ONTMOET...

IK MOET DUS WEL
GELOVEN DAT MIJN
VROUW ME TROUW
IS GEBLEVEN!



MOCHT U EENS WETEN!
EEN PIZZABEZORGER LEIDT
EEN SPANNENDER LEVEN
DAN IK.

TWEE DERDE VAN
MIJN TIJD SPENDEER IK
AAN HET AFSCHUIVEN
VAN SOCIAL MEDIA.



EN HET OVER-
BLIJVENDE DERDE
AAN HET OMKOPEN
VAN AMBTENAARTJES
DIE HUN MATRESSES
CADEAUTJES WILLEN
GEVEN.



POTVERNONDE!
WAT BEZIET HEN
OM VOORTDUREND
ZO TE TOETEREN



IN LIMA IS HET GETOETER
VAN AUTO'S HET ENIGE
VOGELGEZANG DAT U
TE HOREN KRIJGT.



IK VERGAT HET U
GISTEREN TE VRAGEN...
IS UW ZOON WEER OP
VRIJE VOETEN?





BARRANCO!

DAAR WOONT NU
UW KLEINDO... NU JA,
DE KLEINE QINAYA!



BARRANCO IS EEN WIK
IN HET LELIJKE LIMA DAT IK LIEVER
HEB. HET IS ALS EEN LELIJKE VROUW
DIE ONDER HAAR LOMPEN EEN
GEWELDIG HEET KONTJE HEEFT!



MET ZIJN BOHEMIEN-
KANTJE HEEFT HET EEN
BRAZILIAANSE UITSTRALING.
ALS U DAT WENST, KAN IK
U WEL NAAR TWEE OF
DRIE ADRESSES
BRENGEN!



IK BEN NIET
GEKOMEN OM
DE TOERIST UIT
TE HANGEN.

























UITEINDELIJK
KOST HET U MINDER
DAN IK VREESDE.

TERUG
NAAR HUIS!



HET IS STOM DAT IK ABSOLUUT
GEEN LAST HEB VAN DIE BERUCHTE
HOOGTEZIEKTE. IK HEB ER VEEL OVER
GELEZEN. IK HAD ZELFS MEDICIJNEN
GEKOCHT...

... MAAR NIETS!



HIER ZIJN WE NOG OP ZEESPIEGELNIVEAU.
MOCHTEN WE MACHU PICCHU BEZOEKEN,
Zouden we daar niet zeeziek worden...



MIJN VLUCHT NAAR
AREQUIPA VERTREKT
OVER DRIE DAGEN.
DE UWE MORGENAVOND.
ALS HET U INTERESSEERT,
KAN IK U TOT ZOLANG
IN LIMA RONDELEIDEN.



NEEM HET ME NIET KWALTIJK, MARCO,
MAAR... TOERISME IS NIET ECHT IETS
VOOR MIJ. IK BEN ZOALS DE KERKEN:
IK BEN ALLEEN MAAR BLIJ ALS MIJN
KLOKKENTOREN IN HET MIDDEN
VAN HET DORP STAAT.



MENEER VAN OOSTERBEEK...
MIJN VOORSTEL... WAS NIET
ZOZEER VOOR U
BEDOELD... MAAR
VOOR MIJ.



HET IS NAMELIJK
DE EERSTE KEER
DAT IK IN LIMA
BEN ZONDER
MIJN DOCHTER,
VANDAAR.





















DE MACHU PICCHU
DAAR IS MEER DAN
5500 METER HOOG.

AH ZO, TOCH!



IK NEEM NOG WAT VAN HUN
"COCATHEE"! BLIJKBAAAR HELPT
HET DE HOOGTEZIEKTE
TE BESTRIJDEN.



WAT EEN PRACHTIGE
HEMEL! DAT IS WAT
ANDERS DAN DE GARÇA
VAN LIMA.

IK WEET NIET MEER
WIE OOF ZEI: "DE HEMEL
IS HET DAGELIJKSE
BROOD VOOR
DE OGEN."



GOED
GEVONDEN,
HE?



PERFECT, WANT
IK STERF VAN DE
HONGER!!!



WEET JE WAT ZE
TEGEN "WOLK" ZEGGEN
IN HET AYMARA-
INDIAANS?...

NEE.

"QINAYA."



SPREEKT U AYMARA-INDIAANS?

NEE... SLECHTS TWEE WOORDEN:
"QINAYA" EN "ACHACHI".

TWEE WOORDEN, SOMS IS DAT
VOLDOENDE OM EEN VERHAAL
TE VERTELLEN.

NOG STEEDS
GEEN NIEUWS
OVER UW
DOCHTER?































U HEBT ME
GOED BEET,
MARCO!



WAAR IS NU DIE
TWEEDUIZEND JAAR
OUDE LANDINGSBAAN
VOOR ALIENS?



WAAR ZIJN
DIE BERUCHTE
GIGANTISCHE
MOTIEVEN?



DE NAZCA-
LIJNEN?

WEET U, GABRIËL,
OM DE DINGEN BETER
TE ONDERSCHIEDEN...



... MOET JE SOMS
AFSTAND NEMEN!









WIL JE NOG
WAT SOEP, MAMA?



NEE? ZEKER?

MISSCHIEN
WAT HAM?



ECHT NIETS?



NIETS...



IS DAT ALLES WAT JE JE
WERELDREIZENDE VADER AAN
TE BIEDEN HEBT DIE ZOPAS DE
ATLANTISCHE OCEAAN HEEFT
OVERGEZWOMMEN?

MAAR...



PAPA???

HOE HEB JE...?!

HAHAHA!
DIT IS OOK NOG
MIJN HUIS, HOOR!





IK BEN THUIS,
BIJ JOU!



IK WEET NIET OF ZE
JE HOORT. MET DIE
MEDICIJNEN IS ZE
MILLENVER WEG.



DAT KOMT GOED UIT, IK HEB
WAT "COCATHEE" MEE. HET HELPT
TEGEN DE HOOGTEZIEKTE.

IK HEB OOK
EEN CADEAU
VOOR JOU BIJ,
BRIGITTE!



HAHAHA!!!
KON JE NIETS
BELACHELIJKERS
VINDEN?



BEDANKT
VOOR ALLES,
GROTE MEID!

IK DEED ER GOED
AAN ALTIJD OP JOU
TE STEMMEN!



IS DE GEVANGENISDIRECTEUR
TROUWENS NIET DIE ROOIE
RAKKER DIE ALTIJD ACHTER
JE AANLIEP EN ZICH DAN
MAAR OP MIJN FINE
VLEESWAREN STORTTE?



JA...
WAAROM?



NIETS...

NIETS...















DE ADOPTIE

SCHETSDOSSIER



Illustraties ARNO MONIN

MARCO



QINAYA





Gabriel, PÉRAY 2015.



Men zoekt de liefde soms verder dan nodig is.

Qinaya is terug naar huis. Haar adoptieouders zijn gearresteerd voor ontvoering. Het meisje is door de sociale dienst teruggestuurd naar haar geboorteland Peru.

Na anderhalf jaar zoeken, reist Gabriël, haar Franse “opa”, naar Lima om haar terug te vinden. Maar de oude knorpot loopt de ene na de andere ontgoocheling op. Want de afgelopen achttien maanden is het meisje veranderd, ze is groter geworden... en ze is haar verblijf in Frankrijk vergeten. Ze is haar “achachi”, haar opa, vergeten...